

## Referat fra afskedspræsentationen af Toni Williamson

Så kom aftenen hvor vi officielt sagde farvel til vor darling udvekslingsstudent Toni, der meget snart rejser hjem til Australien. Hun har været enestående at have hos os, og vi kan ikke rose hende nok for hele tiden at være ekstremt opmærksom på alle hun er i kontakt med, er tjenstvillig og i bund og grund et sødt og hjertevarmt menneske. Og hende danske sprogkundskaber er fremragende, hvilket vi fik bevist under hendes farvel præsentation, som jeg har fået lov at lægge på vor hjemmeside.

Derfor er det mulig at vedhæfte hendes præsentation til ugebrevet som pdf fil og vil derfor blot kommentere hendes præsentation og de ting hun specielt kommenterede.

Aftenens ret var bestemt af Toni, nemlig frikadeller og Lars Tømmerby havde sammen med køkkenet på Strandingskroen lavet hendes drømme dessert, en marengsbund (tilsat bagepulver) med frugtstykker og flødeskum, det rene mums.

Hele vejen igennem præsentationen fremgik det hun har en svaghed for pandekager, og på de utallige besøg hos Boe og Ynett har det været en hyppig nydelse.

Toni Williamson begyndte sin præsentation med at fortælle hvad hun forinden vidste om Danmark bl.a. der var flere svin end indbyggere, at Mary var gift med vor kronprins, vi havde sne og alle gik i sort tøj. På første dagen i DK d. 17/1 2016 fik hun set en masse bl.a. Rubjerg, Lindholm høje, og fik lavet sin første snemand. På anden dagen besøgt sit nye gymnasium i Nørresundby, noget større end hun er vant til, men hyggeligt med gode kammerater og lærere. Et klassebillede i Danmark er helt anderledes, i Australien er alle pænt stillet op men ikke for klasse 2u, der er spræl i billedet. De tre første måneder, hvor bl.a. forældrene var på besøg, fløj afsted med en masse oplevelser, herunder pandekager på Svinkløv.

den 26.1.2016 på Australien day besøg i Legoland som var et stort ønske.

Kim fik hende også en tur i bokseklubben, hvor man sveder og sveder og igen sveder. Her var der mange søde venner.

Europaturen med 47 udvekslings studenter fra 1440 i bus, gik til Frankrig med Eiffeltårnet og Disneyland, Tyskland med besøg i Berlin, Belgien, Holland, Italien med Venedig og ikke mindst Tjekkiet, hvor mere end 5 rullede pandekage med flødeskum blev sat til livs.

2 dage efter Euroturen ombord på en skonnert, hvor det var hårdt arbejde i vagtskifte og det var "no Holiday" Sove/spise/arbejde/lave mad. Dog en fed oplevelse hvor Toni var helt oppe i masten.

En stor oplevelse var at møde Prinsesse Mary i Aalborg og få vekslet et par ord med hende. Ellers var der en lang række oplevelser:

Med Boe og Ynett til Løkken koncert og grøn koncert, Med Kim og Helle samt deres børn i København, hvor den Australske ambassadør blev hilst på, og en sviptur til forlystelsesparken i Gøteborg, Nibemødet 24/1, Introcamp 6/2 i Bjerringbro, Holbæk Get2gether 4-6/3, Aalborg universitet 27/4, Farvel til S15 10/6, Nibe igen 14/8, Distriktskonference 17/9, Holbæk igen 28-30/10 fulgt af farvel til W15 20/11.

På det lokale plan, Skovhaven, James Bond aften, Monster Bingo, Plante løg i skovhaven samt rigtig mange Rotary møder i vor klub, hvor afsked gaven var en special edition Gjøl trolld skaffet af Brian, så hun kan fortælle alle i Australien, jeg har været der hvor filmen Trol udgår fra.

Hun berettede også om de rigtige mange venner hun har fået i Gymnasiet, på 1440 turene, i bokseklubben og ikke mindst alle medlemmer i de tre værtsfamilier hun har boet hos, senest i Gjøl.

Når hun forlader Danmark hvad vil hun så savne?

Hygge, Vinter (med pil ned) Sne, Traditioner, Julekalender samt dansk mad=pandekager.

Hvad vil hun så foretage sig efter hjemkomst til Australien? 14 dages ferie i venner og familiens skød, præsentationer i lokale Rotary klubber, tage kørekort og så to år mere på gymnasiet. Dernæst arbejde og spare penge op til Universitetet i Melbourne, og måske en tur til Danmark. Så vi siger mange tak fordi vi måtte lære dig at kende, held og lykke i dit liv og på gensyn. Ref.: Kurt Poulsen